

Zo vader, zo lief



Blij met de mooie ogen van je lief? Grote kans dat zijn kijkers lijken op die van je vader. Of misschien heeft hij net zo'n zorgzaam karakter? Jolanda, Juliette en Denice vertellen over de gelijkenissen tussen de twee belangrijkste mannen in hun leven.

Je staat er vast niet bij stil, maar onbewust kies je vaak een partner die op je vader lijkt. Vrouwen schijnen instinctief op zoek te gaan naar iemand met dezelfde eigenschappen en gezichtstrekken als hun vader. Dat roept namelijk herkenning en vertrouwen op...



“Hij is net zo **galant**
als mijn vader”

Jolanda (34) en Edwin (36) leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen via een datingsite. Inmiddels zijn ze verloofd. Jolanda doet de communicatie en pr bij *Stichting kringloop Alphen aan den Rijn* en maakt sieraden voor haar eigen label *Sassy!*

“Ja, ik geloof er wel in dat een vrouw een partner kiest die op haar vader lijkt. Ik heb psychologie gestudeerd en ken de theorieën hierover. Mijn verloofde Edwin heeft inderdaad veel weg van mijn vader. Ze zijn allebei heel zorgzaam en galant. Mijn vader verrast mijn moeder geregeld met ontbijt op bed en hij houdt bijvoorbeeld de deur voor haar open. Zo is Edwin ook. Het zit hem in de kleine dingen: als we op straat lopen, dan loopt hij aan de kant van de auto's. Als ik verdrietig ben, verrast hij me met een chocoladepakket. En hij tilt de boodschappen. Ik ben vijf jaar single geweest en al die tijd heb ik zelf mijn boodschappen gesjouwd. Dat ging natuurlijk prima. Maar ik vind het heerlijk dat Edwin nu helpt en zo hoffelijk is.”

Grommen

“Edwin is minder van het klussen dan mijn vader. Ik kan gelukkig wel goed overweg met de gereedschapskist en doe het grote onderhoud in en om het

huis. Wat dat betreft, ben ik wel de man in huis en een echte dochter van mijn vader. Een paar jaar geleden hebben we samen de tuin opgeknapt. Terwijl we aan het werk waren, babbelde ik erop los. Mijn vader gromde en bromde wat, maar zei nauwelijks iets. Hij is niet zo'n prater. De burens zullen wel vreemd hebben opgekeken, het leek net of ik hele monologen hield in mijn tuin! Edwin is juist wel een kwek, we kletsen elkaar de oren van het hoofd.”

Bourgondisch buikje

“Wat beide mannen wel weer met elkaar gemeen hebben, is dat ze lastig boos te krijgen zijn. Ze zijn van het harmonieuze en het redelijke. En ze passen zich makkelijk aan. Qua uiterlijk hebben ze ook wel iets van elkaar weg. Beiden dragen een bril en hebben donkerblond haar. En wat ook best wel typisch is: vroeger waren ze allebei heel slank, nogal iel. Tegenwoordig heeft zowel Edwin als mijn vader een bourgondisch buikje. Tja, de vrouwen in hun leven houden nu eenmaal van koken!”

Typisch

“Verder zijn er nog veel suffe dingetjes die mijn vader en Edwin hetzelfde doen. Mijn vader ruimt bijvoorbeeld al jaren de afwasmachine uit en nog steeds vertikt



hij het om bepaalde dingen op te bergen. Dan legt hij alles weg behalve de *Tupperware*-bakjes. Hij weet dan zogenaamd niet waar ze horen. Edwin doet precies hetzelfde: ook hij leegt de afwasmachine en ruimt alles op behalve de mengkommen. Zelfs als ik zeg waar het moet, dan nog staan die kommen de volgende keer weer op het aanrecht. Misschien is dit iets typisch mannelijks. Nog zoiets: Edwin en mijn vader stappen op alles wat op de vloer ligt. Ik zit graag op de grond. Dan ruim ik op of ben ik spullen aan het sorteren. Toen ik nog thuis woonde, banjerde mijn vader daar dan rustig overheen. Niet expres, hij lette gewoon niet op. Ik ergerde me hier groen en geel aan. Maar telkens als ik er iets van zei, ging 't het ene oor in en het andere weer uit. Ik heb het opgegeven om dit te veranderen. Het toevallige is: ook Edwin loopt gerust over spulletjes die op de grond liggen. Ik klaag hier maar niet meer over, want uit ervaring weet ik dat je dit niet kunt veranderen. Ik leg gewoon niets meer op de vloer. Vroeger zette ik mijn kopje op de grond, maar tegenwoordig zet ik het veilig op een tafel. En als ik lekker op de grond zit, let ik extra goed op als Edwin in de buurt is!”

Treinenhobby

“Edwin en mijn vader kunnen goed met elkaar overweg. Ze hebben veel met elkaar gemeen. Ze houden bijvoorbeeld van treinen. Zoals wij dames naar de *KreaDoe hobbybeurs* gaan, gaan zij naar de *treinenbeurs* en hebben dan een geweldige dag. Onze families kunnen het sowieso goed met elkaar vinden. We gaan zelfs met zijn vijven – Edwin, zijn moeder, mijn ouders en ik – samen op vakantie naar Rome! Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Ach, als ik niets op de grond laat slingeren, zal het wel loslopen!”





“Twee Watermannen, dezelfde roots”

Juliette (36) is eigenaresse van de webshop www.jlkidsoutlet.nl en is getrouwd met **Ferry (38)**. Samen hebben ze twee kinderen, Lisa van acht en Joro van zes jaar. Een derde is op komst, Juliette is nu zeven maanden zwanger.

“Ferry en mijn vader hebben allebei bruine ogen, maar dat is dan ook de enige uiterlijke overeenkomst tussen die twee! Ze lijken helemaal niet op elkaar. Ferry is Moluks en is een kop kleiner en een stukje donkerder dan mijn vader. Hun looks zijn verschillend, maar ze hebben wel bepaalde karaktereigenschappen gemeen. Beide mannen zijn behoorlijk eigenzinnig en heel direct. Ze hebben ook hetzelfde sterrenbeeld: Ferry is op 10 februari jarig, mijn vader tien dagen later, dus ze zijn Waterman. En het grappige is: de moeder van Ferry, mijn moeder én ik zijn Vissen! Zoals het Vissen betaamt, zijn we alle drie zorgzaam en hebben we een zachtmoedig karakter. Mijn vader en Ferry zijn als typische Watermannen veel meer eigen-gereid. Ze trekken hun eigen plan en zijn erg zelfstandig. Dat moet ook wel, want ze werken allebei voor zichzelf. Mijn vader, inmiddels gepensioneerd, had jarenlang een eigen fotozaak en was fotograaf. Ferry werkt als service ingenieur voor een oliemaatschappij: hij maakt kapotte machines op boorplatforms, installeert nieuwe en geeft uitleg hoe nieuwe apparaten werken. Ferry werkt in zijn eentje en reist veel;

boorplatforms liggen verspreid over de hele wereld. Jaarlijks is hij minimaal 280 dagen van huis. Mijn vader was ook niet vaak thuis. Doordeweeks stond hij samen met mijn moeder in de fotozaak en in het weekend trok hij eropuit om een bruidsreportage te schieten.”

Generatiekloof

“Ferry heeft geen vast schema, de ene keer is hij vier dagen weg, de andere keer een week of vier, vijf. Af en toe vind ik het moeilijk om mijn man niet aan mijn zijde te hebben. Als Ferry aan het werk is, moet ik huishoudelijke beslissingen zonder overleg nemen en ook de zorg voor onze kinderen komt op mij alleen neer. Maar het heeft ook voordelen. Als Ferry thuis is, is hij ook echt thuis: vierentwintig uur per dag staat hij klaar voor zijn gezin. Hij onderneemt dan van alles met onze kids, hij gaat met ze vliegeren, voetballen of zwemmen. Mijn vader nam mijn zus en mij vroeger ook wel eens mee op stap, dan gingen we zeilen of waterskiën, maar dat gebeurde slechts af en toe. Ferry is een stuk ondernemender. En dan zie je toch wel de generatiekloof tussen de vader van nu en die van 35 jaar geleden. Mijn vader liep niet achter de kindervan aan terwijl Ferry juist veel tijd met onze kinderen doorbrengt. En nog een verschil: mijn man is geduldiger dan mijn vader. Die kan heel kwaad worden, dat weet ik nog wel van vroeger. Als ik niet meteen luisterde, werd hij boos. Mijn man schiet veel minder snel uit zijn slof.”



Vlotte babbel

“Qua geduld en vaderschap zijn Ferry en mijn vader dus verschillend. Maar hun karakters lopen verder niet al te ver uiteen. Wat ze naast hun eigenzinnigheid met elkaar gemeen hebben, is hun vlotte babbel. Mijn vader legt gemakkelijk contact met mensen, hij maakt bijvoorbeeld vaak grapjes tegen wildvreemden. Ferry is ook niet op zijn mondje gevallen. Die vlotte babbel van hem sprak me erg aan toen ik hem elf jaar geleden voor het eerst ontmoette in een café. De hele avond waren we aan het kletsen. Wát een leuke vent, dacht ik. We wisselden geen nummers uit, omdat dat niet ter sprake kwam. Jammer, maar ik stond er niet lang bij stil. Een paar dagen later werd ik gebeld op mijn werk. Het was Ferry! Ik had dit totaal niet verwacht en werd helemaal rood. Mijn collega's keken me nieuwsgierig aan. Ik kreeg nooit zulke spannende telefoontjes. Ferry bleek te hebben uitgezocht waar ik werkte en had het nummer opgevraagd. Wat een initiatief! Net zoals mijn vader: hij heeft mijn moeder ontmoet op een dansavond, waar hij mijn moeder ten dans vroeg. Daarna heeft hij haar het hof gemaakt.”

Indonesische roots

“Mijn vader en Ferry konden het meteen goed met elkaar vinden. Het leuke is dat mijn vader Indonesië, waar Ferry's ouders vandaan komen, goed kent. Mijn vader heeft wel Nederlandse ouders, maar is in Indonesië geboren. Hij kent de cultuur, de gebruiken en het eten van het land. Hoewel mijn vader en Ferry qua uiterlijk dus verschillen als dag en nacht, liggen hun roots in hetzelfde land. En dat vind ik dan wel weer toevallig.”





“Marvin liet zich **inspireren** door mijn vader”

Denice (22) werkt als kapster in Amsterdam en heeft sinds anderhalf jaar een relatie met **Marvin (19)**. Beiden wonen bij hun ouders.

“Marvin en mijn vader hebben uiterlijk vrijwel geen overeenkomsten. Zo heeft mijn vriend donker haar en is hij slank, mijn vader is kaal en een beetje gezet. Sowieso heeft mijn vader een vrij uniek gezicht. Hij heeft de ziekte van Graves, een schildklierandoening. Van degenen die deze ziekte hebben, krijgen sommigen overgewicht terwijl het bij anderen op de ogen kan slaan. Mijn vader heeft last van dat laatste. Zijn ogen staan meer open dan normaal. Dit belemmert hem gelukkig niet in zijn zicht, maar het zorgt er wel voor dat hij er anders dan anderen uitziet. Op de foto zie je dit niet zo goed, maar ‘live’ valt het wel op. Mijn vriend en mijn vader zijn dus niet elkaars evenbeeld, maar ze doen wel hetzelfde werk: ze zijn beiden glazenwasser. Mijn vader is eigen baas en werkt alleen, Marvin is in dienst bij een groot bedrijf. Hij doet dit werk nog niet zo lang, pas sinds twee maanden. Hij is enthousiast gemaakt door mijn vader, die dit werk al jaren doet en het geweldig vindt. Door al zijn positieve verhalen besloot Marvin ook glazenwasser te worden.”

Telepatie

“Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan of Marvin en mijn vader op elkaar lijken. Maar nu ik er zo over nadenk, kan ik toch

concluderen dat ze, afgezien van hun beroep, totaal verschillend zijn. Dat komt misschien omdat mijn vader en ik zo veel dezelfde eigenschappen hebben. Als Marvin op mijn vader zou lijken, zouden hij en ik nauwelijks van elkaar verschillen en had ik een relatie met mezelf! Ik lijk wel een kloon van mijn vader. Onze denkwijze komt overeen en we zeggen vaak hetzelfde. Het lijkt soms wel telepatie. Ik denk iets en als ik op het punt sta om dat te zeggen, zegt mijn vader hetzelfde. Mijn vriend is goudeerlijk, dat ben ik ook. Ik maak van mijn hart geen moordkuil, ik zeg echt alles wat ik denk. Net als mijn vader ben ik een flapuit. Mijn vader zou nooit iets niet durven zeggen. Mijn vriend denkt wel meer na voordat hij iets uitsprekt. Hij houdt zijn emoties binnen. Stel, we hebben een keer ruzie, dan kan ik precies zeggen wat me dwarszit. Marvin houdt het allemaal bij zich, hij is een binnenvetter. Als hij ergens mee zit, moet ik dat er echt uittrekken.”

Rooskleurig

“Mijn vader maakt zich vrijwel nooit ongerust. Hij ziet het leven rooskleurig in. Als ik een keer een pijntje heb en mijn moeder meteen uitgaat van het ergste, denkt hij: het loopt wel los. Zo redeneer ik ook. In tegenstelling tot mijzelf en mijn vader, is Marvin wel een druktemaker. Hij maakt zich vaak zorgen over wat de buitenwereld van hem denkt. Hij houdt hier rekening mee in zijn doen en laten.



Hij wil goed overkomen en niet vreemd worden gevonden. Mijn vader heeft daar totaal geen last van: hij heeft maling aan de buitenwereld.”

Gangmaker

“Ik heb één gelijke karaktertrek tussen mijn vader en Marvin gevonden: het zijn echte gezelschapsdieren. Ze willen het iedereen naar de zin maken en hebben graag mensen om zich heen. Mijn vader is iets meer de gangmaker tijdens een feestje. Hij houdt wel van een biertje en gaat dan gek doen. Marvin wil ook dat iedereen het leuk heeft, maar hij is iets rustiger.”

Jonge mannen

“Ik ken Marvin al sinds mijn zevende. Samen met mijn ouders en zus ging ik elk jaar naar dezelfde camping. Marvin kwam daar ook met zijn familie. We raakten bevriend en zo'n vier jaar geleden begon ik hem echt léuk te vinden. Ik deed niets met die gevoelens, want ik wilde geen relatie met iemand die drie jaar jonger is. Maar de verliefdheid bleef. Anderhalf jaar geleden heb ik mijn hart gevolgd en sindsdien zijn we bij elkaar. Een jongere man is wel een traditie binnen mijn familie: mijn moeder is vier jaar ouder dan mijn vader, mijn zus drie jaar ouder dan haar man. Ik kon natuurlijk niet achterblijven! Dat is ook wel een overeenkomst tussen Marvin en mijn vader, ze hebben allebei een relatie met een ‘oudere’ vrouw, haha.”

