

# 30'ers deadline

## WAT WIL(DE) JE BEREIKEN VOOR JE DERTIGSTE?

**Laura Boege (28) is single en werkt als headhunter. Ze wordt 30 op 12 februari 2012.**

“Tweeënhal jaar geleden ben ik van Duitsland naar Nederland verhuisd. Ik was net afgestudeerd en kreeg een baan als headhunter in Amsterdam aangeboden. Hoewel ik nog nooit in Amsterdam was geweest, zei ik meteen ja. Ik had zin in iets nieuws, in een avontuur. En wat is nou spannender dan verhuizen naar een onbekende stad? Ik vond het niet erg om Duitsland achter te laten,

elkaar. Hier praat ik wél met mijn burens en Amsterdam voelt wél als mijn thuis. Ich liebe Amsterdam! De warme sfeer, de gezelligheid en de openheid. Alles kan hier, mensen vinden het niet eng om anders te zijn. De meeste Duitsers zijn toch meer van het conformeren. Als ik dertig ben, woon ik hopenlijk nog steeds in het centrum van Amsterdam. Of in een andere grote stad. Maakt niet uit in welk

### ‘Ik wil carrière maken in een op maat gesneden broekpak met Louboutins eronder’

want ik heb me daar nooit thuis gevoeld. Duitsers zijn zo ontzettend gereserveerd. Iedereen zit in zijn tuintje en niemand praat met

land, als het maar een stad is die leeft en waar van alles gebeurt. Waar ik ook woon, ik wil in elk geval verder studeren om een PhD (te vertalen als ‘doctor in de wetenschappen’ – iemand die gepromoveerd is, red.) te behalen. Met een PhD op zak kun je snel omhoog op de carrière ladder. Deze ladder beklim ik het liefst in een op maat gesneden broekpak en met een paar mooie designerschoenen aan mijn voeten. *Shoe shopping* is mijn grote hobby. Ik ben nog geen Imelda Marcos, maar ben hard op weg. En voor mijn dertigste wil ik mijn eerste paar Louboutins en Manolo Blahniks hebben. Behoorlijk prijzig, maar een must voor iedere vrouw die van schoenen houdt. Gelukkig heb ik nog anderhalf jaar de tijd om te sparen.” ●

Voor mijn 30<sup>ste</sup>:

- \* promotie op werk
- \* leuk appartement in Amsterdam
- \* opleiding, bv PhD
- \* niet getrouwd & geen kinderen
- \* heel veel schoenen
- \* ...

Haal jij je deadline?

Heb of had je ook zo'n lijstje met dingen die je wilde bereiken voor je dertigste? En hoe is dat gelopen? We zijn nieuwsgierig naar je verhaal. Als je erover wilt vertellen in Viva, stuur dan een mailtje naar [redactie@viva.nl](mailto:redactie@viva.nl) met als onderwerp 'Dertigersdeadline'.